

Toen de Oorlog was voorbij  
 Kregen ze een milieustation van melkwenters erbij  
 Moeder had hiervan de centjes zo getelol.  
 Bus dat ging ook weer uit het velol.

Toch zijn ze samen verder gegaan  
 En ze deden het spontaan  
 Alles moest voor de kinderen zijn  
 En zij deden dat zonder pijn

Ijs maken het leek wel een fabriek  
 Zou hier in zitten misschien muniek  
 Ook maakte pa alle soorten pap  
 En dat was een lekkere hap

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat  
 Was die man dan ook paraat  
 Zelfs 's nachts zag hij soms niet zijn bed  
 En had dan beslist ook geen pret

Pa zijn maag begon te protesteren  
 Ja die dacht ik zal je leren  
 Het ging toen even wel wat slecht  
 Pa die kwam in het ziekenhuis terecht

Maar weldra ging het hun weer goed  
De winkel groeide ja met spoed  
Een tweede kwam er zelfs bij  
O wat waren die mensen blij

Pa en Maeder dat jullie zover zijn gekomen  
Stadden jullie nooit kunnen dromen  
Jullie samen hebben het geolaan  
En je deed het zo spontaan

Door ons ja al jullie kinderen  
Niets mocht ons immers hinderen  
Geluk liefde hebben jullie ons gegeven  
Nummer deed je het er neven

De klein kinderen ook jullie geluk  
Mag geregol worden stuk voor stuk  
Ook zij leven met nu mee  
Met u beiden wel en wé!

Lang lang zou ik nog kunnen praten  
Maar ik zal het hierbij laten  
Bedankt voor wat jullie ons hebt gegeven  
Ja dat was ons mooie leven  
Bedankt voor jullie zorgen altijd maar  
Steeds kreeg je het voor mekaar  
Inoge Soet jullie nog lang sparen  
En geven nog wat mooie jaren.