



*24 oktober*

*40 jaar getrouwd*

*Beste familie en huisgenoten,*

*Op 24 oktober zijn wij 40 jaar getrouwd.*

*We willen jullie uitnodigen om dit met ons te vieren bij ons in huis.*

*Om 16.00 uur staat de koffie klaar met iets lekkers*

*Rond 17.15 uur willen we met elkaar een wandeling maken rond ons huis langs allerlei kleine en grotere tekentjes die ergens aan herinneren en die iets zeggen over ons en over de plaats waar wij leven.*

*Daarna gaan we samen eten.*

*Met een hartelijke groet en tot ziens*

*Anneke en Gerard van de Ven*

