

Heer God,

Nader en schepper van het Leven,
Je hebt ons een vader gegeven, om wie wij uiten
dankbaar zijn.

Hij hield zoveel van ons moeder. Meer dan 50 jaar
warm zij bij elkaar.

Samen hebben zij ons laten zien, hoe je man en
vrouw kunt zijn.

Samen hebben zij de zaak opgebouwd en voor ons
gezorgd.

En toen onze pa het zonder ons moeder moest doen,
heeft hij ons opnieuw een warm thuis gegeven.
Heer God, als het zo' dan is geweest, mogen wij
dan vragen: wil hem thuis brengen bij ons moeder
en laat hen samen in uw vrede gelukkig zijn.

Laat ons bidden ---

✂

Heer God,

Opnieuw noem ik je vader en schepper van Leven,
Onze Pa zou niets liever gewilt hebben, dan dat
wij, zijn kinderen, de onderlinge band met elkaar
bewaren.

Dat willen wij graag doen, God.

Onze Pa zou dat doen door met elkaar te genieten
van de goede dingen van het leven,
door aandacht te hebben voor elkaar,
door gewoon hard te werken
en op tijd op de knieën te gaan om u te
bedanken.

Mag ik u vragen, God, om uw genade voor ons?

Laat ons bidden ---

Heer God,

Voer en Schepper van het leven,

Als we dan zo samen zijn met onze familie en vrienden,
rond onze pa en rond de tafel van uw Zoon,

willen wij ook bidden voor ons moeder

- wij hebben haar al genoemd -

Voor haar eerste man,

voor onze tante - en onze Piet

Voor alle overleden mensen uit onze familie

- en dat zijn er al heel wat -

Voor de vrienden van onze Pa;

Mensen van de oerkerk

- we weten niet hoe -

Maar zij zijn in uw genade.

Laat ons bidden ---

Goe,

wij hebben ons tot u gericht met onze gebeden.

Mag ik mij nu heel direct tot onze Pa wenden?

Ja,

Bedankt.