

Feestgids

40

jaar

Getrouwd

Frans en Fien

v.d.Ven - Klaassen

19-2-74

## WELKOM AAN TAFEL!

WIJZE: Wie in januari geboren is...

Kont vrienden zet U thans terneer, 't is tijd.  
 Het feestmaal is het paar ter eer bereid.  
 Hij, die ons langer wachten laat  
 Toont dat 't 'm niet van harte gaat,  
 Vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit vooruit.

-0-

Een vrolijk welkom aan de dis klinkt luid,  
 En ieder haalt, dat is gewis, flink uit  
 Hij die de spijs en drank verzaakt  
 Toont dat hij niet van feestvreugd' blaakt,  
 Vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

"Onze Pa, die zi nar niks", maar  
 Hoe vaak hi ons moeder al tegen ons allemaol gezeet:  
 --"Kinderen brengen kinderen groot"  
 --"Strond, wie hi oe gescheten?"  
 --"In de kerk komde noot te vruug."  
 --"Nooi ha ôk un gat, waar tie ut scheid".  
 --"De mens wikt, nar God beschikt".  
 --"schêt, as ge wilt".  
 --"Ieder mot ni zin eige huid naor de mert".  
 --"Zolang ze nog nar in de luijer poepen".  
 --"Kleine kinderen, kleine zorgen; grote kinderen, grote zorgen"  
 --"Zeg nar liever, geloofd zij Jezus Christus".





Welkom aan tafel.

Wijze: Pinda, pinda.

Om te leven  
moet je streven  
Naar de leut en naar jolijt.  
Dus een liedje  
dan geniet je  
En vervliegt meteen de tijd.  
Nu gezongen  
ongedwongen  
En dan deez' maaltijd ingezet.  
Van je wiet, wiet, wiet,  
Van je wat, wat, wat,  
Leve de leut en de pret!!

Wij beginnen  
uit ter minne  
Voor dit schone bruiloftspaar.  
En wij zullen  
zonder kullen  
Hen befeesten, reken maar  
Laat dus horen  
aan ieders oren  
Dat dit feest zo welkom is:  
Van je wiet, wiet, wiet,  
Van je wat, wat, wat,  
Geen enkel die niet vrolijk is.



Eet ze met hapjes!

WAT IS HET LEVEN SCHOON

Wijze: Geef me nog een drupke.

Alle gasten zingen  
 Alle gasten zingen  
 Voor het heil van 't bruiloftspaar  
 Want die twee potdorie  
 Leven in viktorie  
 Nog veel meer dan honderd jaar !

Refrein:

O lief bruidspaar  
 Wat is het leven wonderschoon  
 O lief bruidspaar  
 Wat is het leven schoon.

Alle varkens knorren  
 Alle varkens knorren  
 Maar wij knorren van plezier  
 Want wie is niet oolijk  
 Uitermate vrolijk  
 Op zo'n heerlijk feest als hier!

Refrein

Alle mensen slapen  
 Evenals de apen  
 Maar wij slapen niet.  
 Want wij willen springen  
 Dansen, hupplen, zingen.  
 Tot men weer het daglicht ziet!

Refrein

Alle eendjes zwemmen  
 Alle eendjes zwemmen  
 Maar wij zwemmen in de lol  
 En de grote vreugde  
 Die ons hier verheugde  
 Speelt nog drie maand in je bol.

Refrein

## HERNIEUWING VAN DE HUWELIJKS-BELOFTE

Thans stemmen wij met blij geluid, hoezee  
 Een lied voor bruidegom en bruid, hoezee  
 Elk vult zijn glas tot aan de rand  
 En roept door dubbele vreugd ontbrand  
 Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee, hoezee, hoezee.

Maar het huwelijk is geen lichte zaak, o neen  
 De keuze is geen kleine taak, o neen  
 Wij keuren dus geen voortgaan goed  
 Voordat ge opnieuw belijdenis doet  
 O neen, o neen, o neen, o neen, o neen, o neen.



Het trouwen komt soms duur te staan, o wee  
 En 't hink en paard komt achteraan, o wee  
 Dan baat geen wenen en geen klacht  
 't Is alles dan te laat bedacht  
 O wee, o wee, o wee, o wee, o wee, o wee,

Spreek Bruidegom neent ge 't nog oprecht  
 Wat ge eens aan 't bruidje hebt gezegd  
 Beloofd ge opnieuw voor 't lieve kind  
 Altoos te zijn de beste vrind  
 o ja, o ja, o ja, o ja, o ja, o ja.

Bruidegom

ja  
 ja

Mijn vrienden hebt gij het gehoord Hoezee  
 De brave bruidegom houdt zijn woord. Hoezee  
 Maar nu komt aan de Bruid de beurt  
 Dan pas is 't huwelijk weer goed gekeurd.  
 Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee, hoezee, hoezee.

Spreek Bruid zijt gij tot verder gaan gezind,  
 Hebt gij uw bruidegom steeds bemint  
 Erkent gij uw man als hoofd en heer  
 Als Eva Adam deed weleer  
 o ja, o ja, o ja, o ja, o ja, o ja

Bruid

ja  
 ja

Belooft ge op 's werelds kronkelpaân  
 Hen altijd lieflijk bij te staan  
 Belooft gij hen opnieuw Uw liefde en trouw  
 Zoals 't behoort aan de echte vrouw  
 o ja, o ja, o ja, o ja, o ja, o ja.

Bruid

ja  
 ja

Mijn vrienden hebt gij het gehoord Hoezee  
 Ook 't bruidje gaf aan ons haar woord Hoezee  
 Wij zijn dus met dat woord voldaan  
 En 't huwelijk is verder toegestaan  
 hoezee, hoezee, hoezee, hoezee, hoezee, hoezee.

Geluk dan bruidspaar met uw doel Hoezee  
 Ons hart blijft bij uw heil niet koel Hoezee.  
 Heil Bruidegom heil lieve bruid  
 Zo roepen allen jubelend uit  
 Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee, hoezee, hoezee.

STEMMINGS-LIED  
 ===/===/===/===/===

wijze: Heel de club is weer bijeen....

En hier bijeen zit heel de zwik  
 Om te feesten, om te feesten  
 Hier bijeen zit heel de zwik  
 Feestelingen aan de bik

Refrein: Laat ons, Laat ons.....

We zien heel wat op tafel staan  
 Allemaal nemen, allemaal nemen  
 We zien heel wat op tafel staan  
 Allemaal nemen... 't is gedaan.  
 Refrein.....

Schenk ons glaasje nog eens vol  
 Allemaal goeie, allemaal goeie  
 Schenk ons glaasje nog eens vol  
 Allemaal goeie voor de lol.

Refrein.....



't Robijnen paar hulde en eer  
 Allemaal hulde, allemaal hulde  
 't Robijnen paar hulde en eer  
 Allemaal hulde en eer.  
 Refrein.....

De vrouw is een menselijk wezen, dat zich aankleedt,  
 babbelt en zich uitkleedt.

Voltaire.

De tijden veranderen

Ruin 50 jaar geleden toen moeder vur 't irst trouwde wisten en zeeën  
 de pastoorkes van Tilburg en Goirle allebei niks. Moeder most 't  
 zelf mar utzuuken. En 't is der gelukt, hurre  
Nauw, bei 't virtig jaorig fist wil de Herder van Goirle zich  
 bemocien mi 't fist. Mar moeder zuukt 't nog steeds zelf ut.

JUDAS OP ZIJN NIEUWE FIETS!

Ik vertel je hier vanavond iets

wiede wiede wiede Jan Bon

Van Judas op z'n nieuwe fiets

Wiede wiede wiede Jan Bon

Die kerel had wat geld gejat

Dat had ie 'm wel neer gelapt

Gloria viktorija wiede wiede wiede Jan Bon Ja Ja (2x)

Hij ging toen naar de handelaar wiede wiede wiede Jan Bon

Die vond 't wel een beetje raar " " " " "

Zo'n arme drommel om zo'n kar

Ge moet contant betalen war Gloria Viktoria.....

En Judas schudde z'n zakske leeg wiede wiede wiede Jan Bon

En lachte toen ie z'n fietske kreeg " " " " "

Hij nam een aanloop, sprong er op

En scheurde heel z'n broek, wat strop. Gloria Viktoria.....

Toen kwan daar schele Pieter aan wiede wiede wiede Jan Bon

Die zei: wat heb je nou gedaan " " " " "

Zeg Judas 't is bij jou niet pluis

draag jij voort broeken zonder kruis. Gloria Viktoria.....

Maar Judas zei geen enkel woord. Wiede wiede wiede Jan Bon

Hij dacht ik spreek niet net dat soort " " " " "

Wat kijkt die vent mirakels scheel

Zou hij soms weten dat ik steel. Gloria Viktoria.....

Afijn hij sprong er nog eens op wiede wiede wiede Jan Bon

Al op z'n fiets van tachtig pop " " " " "

Wâ ging dâ toen toch zalig zeg

Och grut daar rijdt hij in de heg. Gloria Viktoria.....





O, die mooie; O, die mooie; O, die mooie Paraplu.

Is dit niet 'n paraplu?

Ja, dit is 'n paraplu

Paraplu

Is dit niet tante Tru?

Ja, dit is tante Tru.

tante Tru

Is dit niet 't gelukkig paar?

Ja, dit is 't gelukkig paar.

gelukkig paar

Is dit niet hun kinderschaar?

Ja dit is hun kinderschaar

hun kinderschaar

Is dit niet 'n taxi-chauffeur?

Ja, dit is 'n taxi-chauffeur.

taxi-chauffeur

Is dit niet 'n fabrieks-directeur?

Ja, dit is 'n fabrieks-directeur.

fabrieks-directeur

Is dit niet 'n klepkooike?

Ja, dat is 'n klepkooike.

klepkooike

Kreeg de rechter toen 'n flink fooike?

Ja, de rechter kreeg 'n flink fooike. Flink fooike

Is dit niet 'n schone bos bloemen?

Ja, dit is 'n schone bos bloemen. schone bos bloemen

Is dit niet van Dorus gekomen?

Ja, die is van Dorus gekomen.

van Dorus gekomen

Is dit niet 'n kordate vrouw?

Ja, dit is 'n kordate vrouw.

Kordate vrouw

Schuijt dat bandje niet soms van de mouw

Ja, dat bandje schuijt soms van de mouw.

van de mouw.



DRINKLIED

Wijze: My bonny is over the ocean.

Wij zitten gezellig tezamen  
 Wij voelen ons vrolijk en blij  
 Wij maken hier heus geen reklane  
 Maar er hoort toch een borreltje bij

Breng mij, breng mij, breng mij een borrel er bij, er bij  
 breng mij, breng mij, breng mij een borrel er bij.

Op een been kan niemand wel lopen  
 En vast niet op zo'n festijn  
 We zullen dus naar rustig hopen  
 Dat er nog wat te drinken zal zijn.

Breng mij, breng mij, breng mij een borrel er bij, er bij  
 Breng mij, breng mij, breng mij een borrel er bij.

De stemming gaat nu zeker stijgen  
 Steeds groter dan wordt ons plezier  
 We zullen nog wel 'n borreltje krijgen  
 We blijven voorlopig nog hier.

B  
 Breng mij, breng mij, breng mij een borrel of drie, of drie  
 Breng mij, breng mij, breng mij een borrel of drie.



DRINKLIED.

Wijze: Drink, drink, Brüderlein, drink.

Drink, drink, feestvierders, drink,  
 Schenk nu de glazen maar vol,  
 Drink, drink, feestvierders, drink,  
 We hebben vandaag rouze lol,  
 Allen het glas aan de mond nu gezet,  
 Neem nu een slokje of twee.  
 Zet open die kelen en drink om het meest,  
 Lang leve het feestpaar, hoezee.



FEEST - POTPOURRI.

1. Lang zullen ze leven .....
2. En datte we toffe jongens zijn .....
3. En de boer die melkt zijn koei, koei, koei ....
4. En dat gaat naar Den Bosch toe .....
5. Cognac, cognac .....
6. En zolang de lepen in de brijpot staat ....
7. O, ja wij willen, willen, willen ....
8. Er is nog nooit een vrijgezel gestorven .....
9. Daar zijn de appeltjes van oranje weer ....

- 
10. Laat nu de klok maar luiden .....
  11. En hoeperdepoep zat op de steep .....
  12. Overal, overal waar de meisjes zijn ....
  13. En als je pas getrouwd bent, ....
  14. Vooruit, vooruit, vooruit Mina ....
  15. Over vijf en twintig jaar ....
  16. Ouwe taaie, jippie, jippie, j-e-e- .....
  17. En we gaan naar Zandvoort al aan de zee ....
  18. Al heb je geen sterren op je kraag ....

- 
19. Turf in je ransel, turf in je ransel ....
  20. Omdat het zo lekker is .....
  21. Jaium, jaium, jaium moet er zijn ....
  22. En we gaan nog niet naar huis ....
  23. Zie de boerinnekes ...
  24. Ja, ja in Barcelona ....
  25. Als je pas getrouwd bent ....
  26. Lang zullen ze leven .....

WIJ GAAN NOG NIET NAAR HUIS.

Wij gaan nog niet naar huis  
 Nog lange niet, nog lange niet,  
 Wij gaan nog niet naar huis  
 Want er is nou niemand thuis.

Wij gaan nog niet naar bed  
 nog lange niet, nog lange niet,  
 wij gaan nog niet naar bed  
 Want hier is toch meer pret.



Wij drinken nog eens rond  
 ter ere, ter ere  
 Wij drinken nog eens rond  
 Op het feestend echtverbond.

Zo blijven we aan de gang  
 Zij leve, zij leve,  
 Zo blijven we aan de gang,  
 Zij leve, leve lang.

Wij plakken altijd graag  
 Wij plakken, wij plakken,  
 Wij plakken altijd graag  
 En zeker op vandaag.

Nu klinken uit aller mond,  
 Wij wensen, wij wensen,  
 Nu klinkt uit aller mond  
 Een gelukkig echtverbond.